

2026-05-17 Liturgie morgendienst Gezinsdienst – Liturgie ‘in de tussentijd’

| |
|--|
| |
| Mededeling en welkom |
| Votum en groet |
| <i>Zingen</i> Ik hef mijn ogen op naar de bergen OTH 56 U roept ons samen als kerk van de Heer OTH 363 |
| Gebed |
| <i>Intro</i> |
| <i>Zingen</i> Psalm 25 NPB |
| <i>Bijbellezen</i> Handelingen 1: 1-8 en 12-14 |
| <i>Zingen (luisteren)</i> Geduld (Marcel Zimmer) https://www.youtube.com/watch?v=kkxjMKUeTyw&list=RDkkxjMKUeTyw&start_radio=1 |
| <i>Kindermoment</i> |
| <i>Preek</i> |
| <i>Zingen</i> Wat de toekomst brengen moge – versie en tekst Reisgenoten https://www.youtube.com/watch?v=wZP0RQdE2RA&list=RDwZP0RQdE2RA&start_radio=1 |
| <i>Zingen - Geloofsbelijdenis</i> Vader ik aanbid U OTH 342 |
| Collecte Stichting Chris en Voorkom |
| Gebed |
| <i>Zingen</i> Wij zullen opstaan |
| Zegen |

Teksten van de liederen

Ik hef mijn ogen op naar de bergen – OTH 56

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.

Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

U roept ons samen als kerk van de Heer – OTH 363

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan ons geeft:
veelkleurig, verschillend en dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt.

Refrein:

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons geeft.

U roept ons samen voor Woord en gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan het geheim,
om samen uw kerk en van Christus te zijn.

(Refrein)

Bridge 2x:

Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.
Heer, geef vrede die ons samenbindt.
Vader, maak ons één!

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde.

(Refrein)

Psalm 25: 2 en 4 NPB

2

HEER, leer mij uw waarheid kennen

en uw onderwijs verstaan.
Laat mij aan uw wegen wennen,
help mij in uw spoor te gaan –
God, U bent het die mij redt.
Hele dagen, hele nachten
ben ik hoopvol in gebed:
altijd blijf ik U verwachten.

4

God is goed, Hij is rechtvaardig:
zondaars leidt Hij in zijn spoor.
Wie oprecht is en zachtaardig
onderwijst Hij, gaat Hij voor.
Wie op zijn verbond vertrouwt
wil Hij rijkelijk belonen;
wie zich aan zijn wetten houdt
zal Hij trouw en liefde tonen.

Geduld – Marcel Zimmer

Intro:

1, 2, 3, 4, komt er nog wat van
5, 6, 7 ik wacht nu al zo lang
8, 9, 10, ik heb nog niks gezien
11, 12, het is gewoon schandalig

Schiet eens even op
het duurt nu al zo lang
ik wacht al zeker meer dan drie seconden
mijn geduld raakt op
zo jaag je mij op stang
want tijd is kostbaar en ik vind het zonde
om zo lang te moeten wachten
want dat is niet effectief
en ik heb nog meer te doen
dus kom op nu alsjeblieft

Ik wil het nu, ik wil het nu
ik wil het nu en wel meteen
echt het gaat me veels te traag
ik wil het snel, ik wil het snel
ik wil het sneller nog dan snel
liever gisteren dan vandaag
Kunnen we nu gaan
want ik ben al klaar
en ik heb echt geen zin om nog te wachten
komt er nog wat van
'k heb niet het hele jaar
of blijven we hier soms nog overnachten
dus kom op ik wil nu verder
want ik heb niet alle tijd
en ik heb het hier gehad
dus vooruit nu met de geit

Ik wil het nu, ik wil het nu ...

Geduld is nou niet echt
mijn allersterkste kant
dat heb je ondertussen kunnen merken
maar elke dag is weer
een hele nieuwe kans
om samen met de Heer er aan te werken
want in elke situatie
leer ik steeds een beetje meer
om geduldiger te zijn
en ga ik niet meer zo tekeer

Wat de toekomst brengen moge – Reisgenoten

Wat de toekomst brengen moge,
U geleidt mij aan Uw hand.
Moedig sla ik dus mijn ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen met mijn vragen;
Vader, wat U doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
En ik vraag U: God, waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als U mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt.
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan mijn Vaders trouwe hand
loop ik met mijn ogen open
naar het onbekende land.
naar het onbekende land.

Vader ik aanbid U – OTH 342

Vader, ik aanbid U.
'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Jezus, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Heil'ge Geest, ik aanbid U.

'k Leg mijn leven voor U.

Halleluja.

Wij zullen opstaan – OTH 563

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Straks als Jezus terugkomt

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Als Jezus komt

Blijf niet treuren

Zit niet bij de pakken neer

Sikkeneuren

Helpt je toch niet meer

't Zal gebeuren

Dan komt de Heer

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Straks als Jezus terugkomt

Wij zullen opstaan

En met Hem meegaan

Als Jezus komt